

Roeselare, 16 april 2013

Beste Fratbroer en/of –zus

Het verrast u wellicht deze "afgeslankte fraterniteitsbrief" van ons in de bus te krijgen. Wij ook zijn verrast dat we met de Foucauldraad Vlaanderen dit besluit moeten nemen...

Op de ultieme oproep in de vorige fratbrief van onze geestelijke begeleider, Guido Debonnet, kwam zeer weinig reactie. We bedanken uitdrukkelijk de mensen die dit wel deden via mail, telefoon of persoonlijk contact. Toch kunnen we niet om de realiteit heen: er is onvoldoende draagvlak om gezamenlijk met de Vlaamse Seculiere Fraterniteiten van Charles de Foucauld, de Priesterfraterniteiten en de Kleine Zusters van Nazaret een "Nieuwsbrief" of "Fraterniteitsbrief", hoe bescheiden ook, vorm te geven en uit te geven in de vorm van een driemaandelijks tijdschrift.

Een nieuwe verantwoordelijke voor de Lekenfraterniteiten heeft zich ook niet aangediend. Voor de redactie en lay-out van het tijdschrift is er geen zicht op wie al dat werk op zich zal nemen. Fraterniteitsbrief nr. 186 was dus de laatste.

Wij blijven ervan overtuigd dat de, meestal, maandelijkse bijeenkomsten in de fraterniteiten hetzij van leken, hetzij van priesters, de kern vormen van het leven als volgeling van Broeder Charles en een inspiratie kunnen betekenen voor ons christen zijn in de lijn van Charles de Foucauld.

Waar dié inspiratie ontbreekt, bestaan er nog vormen van bijeenkomen die als waardevol worden ervaren. Wij hopen dat ze kunnen doorgaan.

Maar inhoudelijke artikels over het leven en de boodschap van Charles de Foucauld blijven aanbieden leek niet zinvol als er onomwonden gezegd wordt dat deze nagenoeg niet gebruikt worden. Wie zichzelf wil verdiepen in de spiritualiteit van Charles de Foucauld kan zeker terecht op de webstek van de Fraterniteit (zie verder) en in Franstalige of Duitstalige fratbrieven.

Een aantal activiteiten zowel bij de Leken- als bij de Priesterfraterniteiten doen het momenteel nog en worden als noodzakelijk ervaren. We willen die proberen zo lang mogelijk te organiseren onder meer door samenwerking tussen de verschillende takken voor sommige initiatieven. In principe zijn die activiteiten voor iedereen toegankelijk.

Vanaf nu verzenden we uitnodigingen voor en verslagen van activiteiten per e-mail. We vragen dat in elke fratgroep iemand de e-mail zou afprinten voor leden die niet met internet werken. We zoeken nog een oplossing voor niet-internetgebruikers die niet of niet meer bij een groep zijn. E-mails kunnen ook verwijzen naar websites (bv. over Foucauldspiritualiteit) en naar "downloadbare" documenten (bv. verslagen, affiches, ...)

Voor verder nieuws verwijzen we naar onze website. De gemakkelijkste manier om die te vinden: zoek met "Google" naar "Vlaamse seculiere". Je kunt ook via www.charlesdefoucauld.be werken en dan klikken op "Groepen" en daarna op "Seculiere (leken-) fraterniteiten in Vlaanderen".

We proberen wel nog elk jaar één "Jaarbrief" te maken met nieuws van de Leken- en de Priesterfraterniteiten en de Kleine Zusters van Nazaret (de drie groepen die nu ook betrokken waren bij de FRV) en rond te sturen rond Nieuwjaar.

De eerste noemen we bv.: "Jaarbrief 2013-2014 van de Nederlandstalige Foucauldfamilie".

Op 28 september komt de FRV in september weer bijeen en vanaf eind september maken we de jaarbrief op.

Voor de Foucauldraad Vlaanderen:

Annemie Dossche, Geert Devolder, Guido Debonnet, Lieve en René Haentjens-Temmerman, Jan Sevenhant, Luc Frenay, Ria Vanluchene, Christof Bogaert

Eventuele vragen of reacties:

Christof Bogaert, Groenestraat 243A, 8800 Roeselare,
051 72 24 56 of 0473 93 16 93, chris.bogaert@fulladsl.be

Komende activiteiten:

- Vakantieretraite voor de Priesterfraterniteiten te Gouville van 7 tot 13 juli 2013.
- Vakantieretraite voor de Lekenfraterniteiten te Westmalle, begeleidt door Guido Debonnet van 14 tot 19 juli 2013

Na de vakantieretraite denken we nog volgende activiteiten te kunnen plannen:

- Gezamenlijke herdenking op 30 november 2013 van het overlijden van Broeder Charles, in Brussel (die datum dus liefst niet gebruiken voor lokale 1-december-herdenkingen).
- Kerstcollectie voor de Priesterfraterniteiten te Bellem 5 en 6 januari 2014.
- Paascollectie voor priesters en leken op 27 & 28 april 2014 in Bellem. Deze activiteit komt in de plaats van de miniretraite.
- Vakantieretraite zomer 2014, begeleidt door Magda Smet.
- Fratdag in oktober 2014, in Gent, gezamenlijk ingericht.
- 1-december-herdenkingen (lokale initiatieven).
- Ontmoetingsdag van de Foucauldfamilie (waarschijnlijk op Paasmaandag 6 april 2015).
- Herdenking 100 jaar overlijden van Broeder Charles in 2016