



SECULIERE FRATERNITEIT CHARLES VAN JESUS

Fraterniteitsbrief n° 1.
Juni 1965

Dierbare vrienden,

In deze tijd na Pinksteren komt deze eerste Fraterniteitsbrief als een vriend bij u binnenvallen.

Het is met een bijzonder gevoel van dankbaarheid voor alles wat de Heer hier in Vlaanderen groeien laat dat we deze brief beginnen. Het zaadje van de Fraterniteit is aan het groeien en we beginnen stillaan een echte fraterniteitsfamilie te worden. Er is dan ook op een bijeenkomst voor verantwoordelijken besloten nu en dan een schrijven te richten naar alle leden om de banden tussen ons allen nauwer aan te halen. Dit is dan ook nummer één!

Voor de volgende brief rekenen we op uw aller medewerking. Gaarne kregen we na elke bijeenkomst een kort verslag zodat we in een volgende brief nieuws van overal kunnen vertellen en ook een beetje van elkaar leren hoe we ons fraterniteitsideaal zien en beleven. Ook alle familienieuws is welkom.

In deze eerste brief willen we u vertellen waar op dit ogenblik fraterniteiten bestaan:

in Turnhout: 1 fraterniteit - in Antwerpen 2 fraterniteiten - in Houthalen 1 - in Meerhout 1 - in Vosselaar 2 - in Leuven 2 in Brugge 2 - in Kortrijk 1 - in Gent 1.

De laatste bijgekomen zijn Vosselaar - Gent en Brugge 2.

Mochten deze gevoelens ons bezielen: vreugde om dit nieuwe leven, dank aan de Heer Jesus die langzaam maar zeker werkt in de harten van de mensen door zijn Geest, maar ook een diep besef van onze gezamenlijke verantwoordelijkheid wetende dat we eigenlijk beginnelingen zijn. Vergeten we dus niet echt voor elkaar te bidden.

Binnenkort komt een lijst klaar met alle adressen van de leden, die naar ieder van u zal doorgestuurd worden.

Ondertussen heeft ook iedere fraterniteit de voorlopige vertaling van de statuten ontvangen - meerdere exemplaren zullen volgen. Het zal dus goed zijn deze samen te bestuderen en zoals het in het voorwoord van Mgr. de Provenchère staat: het voornaamste is nu dat ze beleefd worden. Laat ons samen zoeken hoe we best trouw zullen zijn aan dit fraterniteitsideaal dat beantwoordt aan de geest van het Concilie waar de contemplatie van Christus en de openheid tegenover de wereld zo essentieel is.

Het laatste nieuws dat we u vandaag brengen is over de retraite. Na lang zoeken hebben we tenslotte een retraitenhuis gevonden voor de periode van einde augustus. Het is het huis "Mariëndale" in Roeselare. Dit is voor sommigen onder u wel een verre reis maar een fraterniteitsretraite loont de moeite om er een inspanning voor te doen. De onkosten zullen dan ook gezamenlijk betaald worden. We geven u ook de data van de 2 retraiten door de Nederlandse Fraterniteit ingericht. Zo kunt u kiezen wat het best past.

1. in Oudenbos N.Br. - Nederland - ingericht door de Nederlandse
----- Fraterniteit

van 22 juli 's avonds tot en met 25 juli
hiervoor moet heel vlug antwoord gegeven worden daar het aantal plaatsen beperkt is.

2. in Mariëndale - Roeselare - ingericht door de Vlaamse Frater-
----- niteit

van 26 augustus 's avonds tot en met 29 augustus
Om aan het verlangen van sommigen te voldoen is op 30 augustus een "stille dag" of "woestijdag" voorzien. Deze staat volledig los van de retraite en niemand moet denken de retraite niet volledig gedaan te hebben wanneer hij voor deze dag niet blijft.

Ook voor uw kinderen wordt gezorgd - er is aan het huis een speelplein voor kinderen verbonden en we zorgen voor een goede verzorging.

Predikant voor de retraite is Pater J.P. Van Schoote s.j., een goede vriend van de Fraterniteit.

Verwittigen tegen 15 juli - ten laatste.

Alle deelnemers krijgen later nog meer details.

3. in Weelde - boven Antwerpen aan de Nederlandse grens -ingericht
----- door de Nederlandse Fraterniteit.

van 23 september 's avonds tot en met 26 september.

De onkosten zullen dus gezamenlijk betaald worden op anonieme wijze. Niemand mag dus om geld wegblijven.

Dit wordt zeker een gelegenheid om elkaar van nabij te leren kennen en in gebed bij de Heer ons dieper te bezinnen over datgene wat Hij van ons verlangt.

Mochten we allen steeds meer doordrongen worden van de liefde die de Heer ieder van ons toedraagt en die Hij door ons wil doorgeven aan alle mensen die naast ons leven en die Hij ons ontmoeten laat

We groeten u heel hartelijk en verblijven één in gebed met u allen

René en Leentje Vandenberghé
Cécile Christiaen
Roger Ilegems